

Foto uit het verleden

Louis Tijssens

Hij kijkt, met de mond een beetje open, recht in de camera. Een grote snor, grote ogen en een krullende lok haar kenmerken zijn gezicht. Onder zijn donkere colbert, waarschijnlijk een smoking, draagt hij een wit hemd met een wingtipkraag. Op het hemd draagt hij een vlinderdas. In Maastricht waar hij vandaan komt, nondedjoke genoemd. Een overgrootvader van mijn moeders kant, de vader van haar moeder. Louis Tijssens. Hij is niet de biologische vader van mijn oma Margie, wel van al haar broertjes en zusjes. Hij heeft vanaf dat mijn oma twee en een half jaar was, de vaderrol in het gezin. Hiermee heeft Louis veel impact op de opvoeding en neem ik hem mee in deze serie voorouders. Vlak voordat mijn oma Margie trouwt, erkent hij haar als zijn kind.

Ik neem aan dat hij Louis genoemd werd omdat Maastricht toen nogal Franstalig was en zijn kleinzoon Louis naar hem vernoemd is.

Louis wordt geboren op dinsdag 6 mei 1862 in de Stokstraat 3015¹, als jongste kind in het steenhoudersgezin van Gerardus Tijssens en Josepha Pieters. Voluit wordt hij door zijn vader aangegeven als Lodewijk Nicolaas. Louis heeft vier broertjes en één zusje. Nog voordat Louis tien maanden oud is, overlijdt zijn vader. Zijn moeder voedt de kinderen verder alleen op. Louis groeit zijn hele jeugd op in het Stokstraatkwartier dat ligt tussen de oude onze lieve vrouwebasiliek en de Maas. Nu een luxe wijk met dure winkels, toen een heel arme volksbuurt. In één huis wonen meerdere gezinnen, veelal zoveel als er kamers zijn. Achter de huizen zijn veel krotten aangebouwd. Volgens het bevolkingsregister verhuist het gezin zes keer voordat Louis op zeventienjarige leeftijd naar Den Haag vertrekt. Hij meldt zich vrijwillig aan als tamboer bij het regiment Grenadiers en Jagers. November 1880

¹ In die tijd was er in Maastricht een doorlopende huisnummering, niet per straat.



vertrekt hij met stoomschip Madura van Amsterdam naar Batavia. In de volgende jaren neemt hij in Atjeh deel aan “krijgsverrichtingen”. Hiervoor krijgt hij een bronzen medaille. Wat zou hij daar allemaal hebben meegemaakt? Van '86 tot '88 is Louis in Indië ziekenoppasser. Eind '88 komt hij terug in Amsterdam en vertrekt naar zijn moeder in Maastricht. In de burgerlijke stand zien we hem dan vaker terug als “gepensioneerd Oost Indië militair”. Hij krijgt hiervoor levenslang jaarlijks 200 gulden pensioen. In 1895 zien we Louis terug in de dienstbodenregisters van Vught en Boxtel. Hij ontmoet Louisa Capel uit Boxtel en trouwt in 1896 met haar. Het gezinnetje verhuist al snel naar Duitsland waar ze zeven jaar blijven. Bij terugkomst wonen ze eerst in Boxtel en vervolgens in Tilburg. In het bevolkingsregister zien we o.a. als beroep, werkman, arbeider en duivelaar vermeld. Louis wordt in die jaren vader van nog 12 eigen kinderen waarvan er negen in leven blijven. Meisjes blijken al vroeg het huis uit te gaan om te dienen of te trouwen. Nadat zijn Louisa in 1925 jong overlijdt, verhuist Louis vaak en door het hele land, soms meerdere keren per jaar. Hij woont ook nog even in het Koninklijk tehuis voor oud-militairen ‘Bronbeek’ in Arnhem. Louis overlijdt op vrijdag 23 juni 1939 in Tilburg.